



Uitwisseling met P.V. Markeer uit Hoek van Holland

Maandag 13 mei was weer de dag waarop JBC Vlaardingen moest proberen de wisselbeker bij PV Markeer terug te veroveren. Er hadden zich, door diverse redenen, minder doubletten ingeschreven dan dat er bij PV Markeer waren. Niet getreurd, dat werd professioneel opgelost. Jilles en Dick, beiden van Markeer, en Hans en Arja completeerden de Vlaardingse afvaardiging. Het zonnetje stond hoog aan de hemel en het was dus prachtig weer, alleen de noorden wind was een beetje fris. Dit bleek uiteindelijk toch wel prettig want anders was het veel te warm geweest. Maar nu stoppen met die Piet Paulusma praatjes, het moet natuurlijk over het Petanque spel gaan. Nou daar gaan we dan. Nadat Marian Godlieb ons namens P.V. Markeer warm welkom had geheten, werden de doubletten en hun tegenstanders opgenoemd. De eerste ronde kon beginnen. Thil mocht op een baan spelen waar ze een beetje schaduw had zodat ze niet steeds in de zon zou staan. Dat had in ieder geval een dubbel effect. Zij bleef zo koel mogelijk en samen met Angeniek pakte zij een mooie 13-7 overwinning. Cor en Marijke deden het iets beter en paktten een winst van 13-3. Harry en Sjim en Adri en Marja hadden toch wat problemen met hun tegenstanders en de baan, zij verloren hun partij zodat na de eerste ronde er een tussenstand op het bord stond van 10-2 in het voordeel van JBC Vlaardingen. Na een korte rust begonnen we aan de tweede ronde. De Hoekenezen waren er op gebrand het de Vlaardingers betaald te zetten en de winst in deze ronde veilig te stellen. Hans van Aalst en Hans Zondag moesten tegen Hans en Arja. Na een aanvankelijk gelijk opgaande strijd trokken Hans en Hans toch aan het langste eind, zodat beiden 1 winst en 1 verloren partij hadden. Harry en Sjim speelden tegen Cees en Peter en zij konden hun partij niet in winst omzetten. Ton en Tineke speelden tegen Rita en Nel ook een verloren partij. Hennie en Arnold hadden in hun partij tegen Tonnie en Corrie toch wel een beetje pech. Hoewel zij goed partij gaven en het lang gelijk opging, moesten zij de partij toch aan de tegenstander laten. Marian en Ina maakten het wel erg spannend. Na de eerste partij met 13-11 gewonnen te hebben speelden zij hun 2^e partij een zinderende pot. Louise en Elly maakte het hun bijzonder lastig om er twee winstpartijen van te maken. Na een lange partij moesten de Vlaardingse dames toch de vlag strijken en verloren met 12-13. Dit bracht in de tweede ronde de stand op 7-5 voor Vlaardingen. 1 en 2 bij elkaar opgeteld was de eindstand 17 – 7 voor JBC Vlaardingen. De derde ronde, zoals altijd een mixronde telde niet meer mee voor de einduitslag. Toch is deze mix ronde belangrijk. Het is deze ronde waar uiteindelijk alles om begonnen is. Samen spelen met mensen die je niet elke dag of week ziet. Elkaar leren kennen en banden aanknopen dat was en is de opzet. Na deze ronde werd er nog wat gedronken en kwam de prijsuitreiking aan de orde. Omdat wij deze ontmoeting gewonnen hadden mocht Hennie Tamboer, onze teamcaptain van de dag, de wisselbeker in ontvangst nemen. Zij bedankte PV Markeer voor de gastvrijheid en nodigde PV Markeer uit in september te proberen de beker terug te winnen. Een pikant detail in deze, bij elke ontmoeting in Hoek van Holland won Vlaardingen de beker en bij de ontmoeting in Vlaardingen won Hoek van Holland. Wij vinden het nu tijd om die cirkel te doorbreken. Op de opmerking van Marian dat spelers van Markeer de vraag neer hadden gelegd om volgende keren rond 11:00 uur te beginnen, daarna gezamenlijk lunchen en dan de tweede en derde ronde spelen hebben we geantwoord daarover na te willen denken en hierop terug te komen. Bij het afscheid was er voor iedereen een buitenplantje geschonken door Bosplant. Rond kwart over vijf ging iedereen voldaan na een top middag naar huis.

