

Districtskampioenschap tête-à-tête 2019



31 maart.

De wekker gaat vroeg. Het is de dag van de District kampioenschappen tête a tête. Gisteren heel de dag gespeeld in Den Dolder met Margriet en laat thuis gekomen, omdat we met een groep boulers in het Chinees restaurant in Zeist terecht kwamen. Gezellig maar niet zo best voor de nacht rust. En dan ook nog zomer tijd. Na de koffie en een ontbijtje op naar DGW. Bij aankomst is het al lekker druk en de 1ste boules worden reeds geworpen. Ik realiseer me dat dit mijn eerste keer buiten boulen wordt na de winter periode. Dan maar snel in gooien. Ik kom er achter dat DGW een mooi gevarieerd buiten terrein heeft met uitdagende banen. Van hard en vlak naar half grind. Ik probeer ze allemaal en betrap mezelf erop dat ik toch wat onzeker begin te worden. Om 10:15 was de loting geregeld gereed, zodat de baan en de tegenstander bekend waren. Er wordt op tijd gespeeld, hetgeen betekent dat er maximaal 45 minuten + 3 werpronden wordt gespeeld.

Mijn eerste tegenstander was van Midi en een veld met grof grind was ons toegewezen. De partij ging gelijk. Puntje voor, puntje achter en uiteindelijk langzaam weer naar een voorsprong. Hierna een paar sterke mensen en de 1ste partij zit in de knip. De volgende ronde wordt de tegenstander 1 van de andere 28 winnaars. De 2de partij tegen een tegenstander van les boules Fleuries. Nu op een hard en vrij vlak speelveld. Even schakelen na de grindbak. Al snel op een 2-4 achterstand maar even later een 13-4 overwinning. Op naar nummer 3. Dit werd een bekende van L'Esprit. Weer op een ander type baan. Iets grover met meer grind. Na een gelijk opgaande strijd toch de overwinning kunnen pakken. De 4de partij tegen een DGW die een thuis wedstrijd speelde. Deze werd moeiteloos opzij gezet.

4 partijen verder en nog steeds ongeslagen! Dat gaat lekker maar je weet dat met dit systeem je volgende tegenstander ook 4 partijen heeft gewonnen. De loting was niet ongunstig. Een voor mij onbekende maar ervaren speler van les boules Fleuries. Door geduldig en behoudend te spelen, lukte het om weinig punten weg te geven. Zelf pakte ik ook niet veel punten tot er op een bepaald moment een foutje door mijn tegenstander werd gemaakt. Direct goed hiervan geprofiteerd en de druk er op gehouden met een positief resultaat. Wederom winst en een stap verder naar plaatsing. Dan komt het moment dat je de beste speler van Nederland tegen komt. Na een mooie petanque les en het besef dat er nog volop room for improvement is, ga ik er met 4-13 vanaf. De laatste partij was de koek op, maar kon ik nog genoeg punten maken waardoor een mooie 6de plek (van de 56) wordt bereikt en plaatsing bij de laatste 32 voor het N.K. is bereikt. Missie voltooid. 14 april weer kijken wat er mogelijk is.

Gr Herman de Roo